



BACK TO BOWHUNTING WEDSTRIJD

Afgelopen Zondag 2 september zijn we naar Ossendrecht afgereisd.

De 2^e Back to Bowhunting wedstrijd georganiseerd door ALL INN TRADITIONAL. Niet ver van huis, dus een redelijke tijd om op te staan.

Samen met Sjors Scholten, Hans Bolink, Tonny Wesselink en Ronald Poell een groepje gevormd om die dag eens lekker te genieten van de Ossendrechtse natuur en het mooie weer.

Het schietterrein was uitgezet bij de volksabdij van Ossendrecht, prachtig gelegen op de Brabantse Wal in het zuidwesten van Brabant en precies op de grens met Zeeland en België.

<http://www.devolksabdij.nl>

Een groene bosrijke omgeving waar veel buitensporten worden beoefend zoals hardlopen, wandelen, mountainbiken en veldcross. Duidelijk was, dat er een wedstrijd gaande was door het uit een speaker klinkende commentaar van de stadsomroeper.



Na een voorbespreking en uitleg van de regels kregen we een landkaart van het terrein met daarop de twee uitgezette routes.

Wij mochten op de rode route beginnen op punt 6. Even was er onduidelijkheid in wat het noorden en zuiden van het kaartje was, maar gelukkig zijn we de goede kant op gelopen.

Het eerste doel werd voor mij al een kleine teleurstelling daar ik als enige alle drie de pijlen miste. Gelukkig kon ik ze vrij snel terug vinden in het hoge gras.



Bij het tweede doel werd ik gerustgesteld en schoten we allen raak. Sjors leek gewoon even mee te schieten met de meesters in het instinctief schieten.



We werden getraakteerd op werkelijk prachtige 3D doelen en een schitterend uitgezet parcours. Goede afwisselende schoten vanuit de bossen of op leuke afstand. Het zou deze dag een heerlijk wandeltocht door de bossen en over de heide worden.



Kijk maar eens naar deze wolf. Prachtig beest en net echt, van een afstandje.



Niet alleen de doelen maakten een enorme indruk op mij. Zeker ook de wijze waarop ze zijn uitgezet. Een schot over het water op een levensgrote krokodil.



Ik zag Tonny zijn tweede pijl raak schieten en verder iedereen missen. Als laatste mocht ik het ook proberen. Aanleggen, richten en lossen. Eerste pijl net eroverheen.....jammer! De tweede pijl. Aanleggen, richten en lossen. Soms weet je het gewoon als je lost dat je pijl raakt gaat. Ik had het bij deze ook. Een zacht dof geluid keerde terug over het water! Blij als ik was, volgde er een kreet van vreugde uit mijn mond.. RAAK!



Dit doel betekende ook het einde van de eerste ronde en tijd om te lunchen. Zoals altijd had Sjors zijn favoriete broodjes spek klaar gemaakt. Dacht zelf wel dat het tijd was voor een biertje. Echter uit het oogpunt van veiligheid werd me direct medegedeeld dat dit pas na de wedstrijd is toegestaan. Na een kopje soep, een broodje en wat koffie begonnen we aan de tweede ronde.

Ook nu weer prachtige plaatjes geschoten van ons in de natuur. In het hoge gras leverde dat soms fraaie sfeerbeelden op.



Uiteraard was er ook een doel bij waarbij we moesten klimmen. Vanuit een omgevallen boom moesten we proberen een aantal ratjes te raken, die bij een klinko zichzelf tegoed deden aan wat etensresten. Dit leverde spectaculaire beelden op.



Uiteraard gaat er ook wel eens wat fout op zo'n dag. Logisch als je zoveel tussen de takken door moet schieten. Uiteraard was ik degene die daar het goede voorbeeld in gaf. Een pijl dwars door een tak heen geschoten is weer goed voor een lachwekkende situatie.

Het laatste doel waren we al een keer gepasseerd toen we begonnen in de ochtend. Een levensgrootte Bizon op grote afstand. Een ware uitdaging. Van zeker 55 meter afstand mochten we het beest proberen te raken.



Als eerste startte Hans. Hij zag twee pijlen verdwijnen in het hoge gras. Ik dacht nog: "dat wordt zoeken". Zijn derde pijl ging raak en bleek later in de kil te zitten. Ook Tonny had 3 pijlen nodig om de Bizon te raken. Sjors en Ronald misten alle pijlen. Ik dacht: "nu ik ..."! Warempel schoot ik mijn 3^{de} pijl ook raak. Er is niets zo leuk als eindigen met een hit op een uitdagend doel.

Uiteraard moeten we van het team een foto maken voor deze reus.

Oh ja, de prijsuitreiking en standen. Zoals vermeld bij de inschrijving:

"Prijsuitreiking 1 uur na het inleveren van het laatste schietbriefje. Zoals vanouds zijn er weer hele mooie 3D gerelateerde prijzen te winnen."

Rond 16:00 waren we klaar met het parcours. Het duurde echter nog ruim 2½ uur voordat de prijsuitreiking plaats vond. Nou ja prijs uitreiking. Tombola! Omdat anders altijd de beste schutter met de prijs er van door gaat. Op zich een goed idee, maar de echte winnaar kreeg niet eens een aandenken... jammer.

Senior M Longbow

4^{de} plaats: Tonny Wesselink 456

7^{de} plaats: Humphrey Scholten 296

Senior M BHT

4^{de} plaats: Hans Bolink 488

29^{ste} plts: Ronald Poell 291

Cadet M BHT

3^{de} plaats: Sjors Scholten 339



Ohja en mooie prijzen... ?? 3D gerelateerd??
Zo kon ik mijn vrouw blij maken met een bij de tombola gewonnen stukje zeep, Sjors won een schuimtaart (op te halen in Roosendaal) en Tonny kreeg nog een pak koekjes...

Maar moet zeggen, petje af voor de organisatie, want het parcours en de wedstrijd waren zeer mooi!!

Humphrey



....en voor Tonny speciaal een foto voor boven zijn bed.