

6 Oktober 2012 - 3D Someren

De wekker klonk al vroeg op zondag 7 oktober. 6 uur in de morgen! Niet de normale tijd om in je vrije weekend op te staan. Je moet wat over hebben voor de boogsport om bij "oude roem handhaven" in Someren te gaan schieten. 8:30 begint de inschrijving voor het 3D toernooi en zoals altijd wil Gerrie Smitskamp een van de eersten zijn. Helaas kon, ondanks dat hij zelf wel alles had geregeld, zijn schiet maatje Cees Pieters niet mee.

Ik had aangeboden om te rijden. Jan de Witte en Mark van de Linde gingen ook mee. Het was even passen en meten, maar de bogen pasten allen in de Passaat. Hierdoor konden we met een auto rijden. Al snel was Gerrie vertrokken. Dit bleek op de terugweg ook het geval. Een typisch gevalletje van narcolepsie. Het bekendste kenmerk van narcolepsie is een overmatige behoefte om gedurende de dag te slapen, zelfs na voldoende nachtrust. Zoek maar eens op....



Nu mag je best weten dat de laatste keer dat ik met deze heren ging schieten in Delft we ook ruim op tijd weg gingen. Echter hadden we toen ook echt zeker 2 ½ uur nodig om de schiet locatie te vinden. Het blijkt een ware kunst te wezen om niet fout te rijden als je met de mannen mee gaat. Gelukkig ging het deze keer beter, slechts twee keer moesten we een kleine bocht maken om weer het juiste pad te vinden. Door de uitstekende stuurmanskunsten ging dit vlot en waren we binnen 1½ uur op locatie. Genoeg tijd dus om een lekker bakje koffie te doen en rustig voor te bereiden voor de wedstrijd.

Even leek het erop dat we nog eerst een klein stukje moesten rally rijden. Door de heftige regenval afgelopen dagen was de weg naar het bos behoorlijk drassig geworden. Mijn net gewassen auto zat dan ook onder de slijk bij thuis komst. Gelukkig zou het deze dag droog blijven en zelfs bijzonder mooi weer worden.



Na onszelf en de bogen te hebben opgetuigd gingen we op weg naar de inschrijving. Tot mijn verbazing zag ik bij de inschrijving dat de kok al begonnen was met het bakken van hamburgers en speklappen. Je moet er maar zin in hebben op zondag morgen 8:30...



Nu weet ik dat er in Zeeland weleens gesproken wordt dat om 11u de dop van de fles gaat, hier zag ik bij het bestellen van een bakje koffie al iemand met een aantal flesjes bier wegwandelen! Zeker na de eerste dag van de 3D blijven plakken op de camping....



Het was best wel koud, dus bestelden we een tweede bakje koffie om warm te blijven. Kort daarna werden we weggebracht naar het eerste doel.

Gerrie was aangewezen vrijwilliger om te schrijven. We willen hem hier nogmaals voor bedanken. Door zijn toegewijde concentratie vergat hij zelfs een keer zijn unieke homemade bogenstandaard mee te nemen.

De eerste twee doelen waren beiden mis voor mij. Het gaf wel gelijk aan dat het vandaag pijlen zoeken zou worden. De grond in het bos was namelijk zacht en dik bedekt met mos en gras. Gelukkig heb ik witte veren zodat ik ze nog redelijk makkelijk kon terug vinden.

Uiteindelijk zou de dag ons in totaal 17 pijlen kosten. Mark schoot er maar liefst 7 kwijt of kapot. Jan 5 en Sjors 4. Gerrie schoot er een kwijt, maar kon aan het begin van het toernooi een oude pijl van een jaar eerder terug vinden. Hierdoor ging hij net al mij met het zelfde aantal pijlen terug naar huis.



Ja en er werd ook hout geschoten!! Door mij... Zeker 3 keer schoot ik in een boom en een keer schoot ik een tak in tweeën. Uiteraard werden van de mooiste misser een foto genomen.

Een aantal doelen waren zo vaak beschoten dat de pijlen erdoor schoten. Dit leverde af en toe wel een leuke kleine discussie op. Door te zeggen dat we de pijl zagen afketsen werd zelfs soms tot 3 keer op hetzelfde dier geschoten om tot conclusie te komen dat er geen enkele pijl in zat.... Kijk dat heb je bij houtschutters niet! Pijlen blijven gewoon in het doel zitten.

Een doel waarbij 3 ratjes waren weggezet gaf ook een leuke draai aan de schutters. Ik schoot als eerste een rat. Omdat de ratjes slechts met een touw waren verankerd sprong deze bij de inslag op en draaide zo dat de kill bijna niet meer te raken was. Na mij schoot Gerrie. Weer sprong het ratje in het rond. Nu was de kill zeker niet meer te raken. Mark schoot de tweede rat waardoor Jan nog wel met moeite een 3^{de} ratje in de kill raakte.



In het bosgebied De Boksenberg waren 3 lussen gelegd. Het was een mooi gebied wat gedeeld werd met wandelaars en veel mountainbikers.

Het zorgde voor mooie plaatjes.



En de stand....

Het was een twee daagse schieting dus voor de prijzen deden we niet mee. Maar dit waren de scores en de plaats op de uiteindelijke stand en de stand op de tweede dag.

Heren Compound Unlimited

1ste 2de dag		572
5e	Gerrie Smitskamp	525
11e	Mark vd Linde	495
14e	Jan de Witte	473

Heren Longbow

1ste 2de dag		430
25e	Humphrey Scholten	241

Jeugd Bow hunter recurve

1ste 2de dag		424
2e	Sjors Scholten	231